

Alleen de religie van Allah zal overwinnen

**Khutbah van maulana Muhammad Ali
27 maart 1948**

Ik wil u vandaag enkele historische gebeurtenissen voorhouden. We weten dat waarheid en onwaarheid zeer zeker bestaan, hoewel wij ze visueel niet kunnen waarnemen. De strijd tussen waarheid en onwaarheid is een realiteit sinds het de wil van Allah de Allerhoogste was om de mensheid van leiding te voorzien. We zien deze confrontatie onder elk volk en elke demografische groep. Het beperkt zich niet tot één bepaalde regio of klasse van de samenleving. Ik wil u in het kort de meest recente verschijning van deze voortdurende strijd presenteren. De woorden ‘Alleen de religie van Allah zal overwinnen’ die ik heb gebruikt als de titel van deze lezing, zijn niet van mijzelf. De basis van deze uitspraak ligt in het Woord van Allah de Allerhoogste. Als u de Heilige Koran nauwgezet bestudeert, zult u zien dat elk woord van de Koran spreekt over deze voortdurende strijd tussen waarheid en onwaarheid. De triomf van waarheid over onwaarheid wordt herhaaldelijk genoemd. We kunnen deze strijd niet met onze ogen bekijken zoals we kijken naar een wedstrijd tussen twee worstelaars. Wij kunnen het alleen met onze harten en ons gevoel waarderen. Hoewel deze confrontatie voortwoedt, krijgt de waarheid geleidelijk aan de overhand, terwijl onwaarheid beslist wordt overwonnen.

De geschiedenissen van de profeten in de Heilige Koran beschrijven de uiteindelijke triomf van de waarheid over de machtige krachten van het kwaad

“Heeft u zich niet afgevraagd hoe uw Heer handelde met ‘Aad. (Van) Iram met hoge gebouwen. Waar de gelijke ervan nergens anders in het land waren gemaakt.” – 89:6-8

Dit zijn zeer krachtige woorden van de Heilige Koran die de strijd tussen waarheid en onwaarheid beschrijven. De Heilige Koran brengt de geschiedenissen van alle profeten in algemene bewoordingen naar voren met daarin een samenvatting van de gebeurtenissen die elke profeet individueel meemaakte. Telkens wanneer een profeet werd gezonden met de boodschap van de waarheid, deden de mensen hun uiterste best om deze te teniet te doen. Toch werden de krachten van het kwaad in alle gevallen overwonnen en zegevierde de waarheid.

“En degenen die niet geloofden zeiden tegen hun boodschappers: wij zullen jullie zeker uit ons land verdrijven, tenzij jullie je weer bekeren tot onze religie.” – 14:13

Telkens als er een profeet werd gestuurd, reageerden de ongelovige mensen op deze zelfde wijze. Aan Mozes, Jezus, Abraham en Noach, en ook aan de heilige profeet Mohammed, vroegen ze: wie bent u? Welke macht bezit u? Of u keert weer terug naar onze religie, of we verdrijven u uit het land!

“Dus openbaarde hun Heer aan hen (de profeten): Wij zullen de kwaaddoeners zeker vernietigen. En na hen zullen Wij jullie zeker vestigen in het land.” – 14:13-14

De rechtschapenen beërven de aarde

“En zeker schreven Wij in het Boek na de herinnering dat Mijn rechtschapen dienaren het land zullen beërven.” – 21:105

Mensen beperken deze profetie tot het Heilige Land van Jeruzalem, zoals dat zeker het geval was voor de volgelingen van het jodendom. De boodschap van de islam is echter voor de hele wereld. Daarom wordt de aarde in zijn geheel beschouwd als het Heilige Land. Onthoud goed: deze profetische woorden van de Heilige Koran sluiten niet alleen Jeruzalem in, maar de hele aarde van God .

“Waarlijk schuilt hierin een boodschap voor een volk dat (Ons) dient.” – 21:106

De profetie dat de religie van de waarheid zal zegevieren

De Heilige Koran richt zich dan tot de Heilige Profeet en zegt dat de waarheid over de hele wereld zal zegevieren en niet zal worden overwonnen:

“En Wij hebben u slechts gestuurd als een genade voor de naties.” – 21:107

De hele aarde zal daarom het Heilige Land worden. U hebt het volgende vers uit de Heilige Koran waarschijnlijk vaak gehoord:

“Hij is het die Zijn Boodschapper heeft gestuurd met de leiding en de religie van de waarheid, zodat Hij haar over alle religies zal laten zegevieren.” – 9:33

Deze woorden worden driemaal herhaald in de Heilige Koran. In één vers wordt gezegd, ‘hoewel de ongelovigen afkerig zijn’ (9:32). In het volgende vers staat er ‘hoewel de polytheïsten afkerig zijn’ (9:33), en vervolgens maakt het gewag van de religie van de waarheid die over alle religies zegeviert.

De waarheid zegevierde tijdens het leven van de Heilige Profeet

Het is zeker gepast om te vragen om onderbouwing van deze bewering, want beweringen alleen zijn zinloos en leiden tot niets. Als ik bijvoorbeeld de uitspraak doe, ‘ik zal de wereld veroveren,’ dan zal dat niet gebeuren alleen maar omdat ik dat zeg. Het is daarom verplicht om bewijs te leveren wanneer men een bewering doet.

Het eerste bewijs met betrekking tot dit onderwerp is het historische bewijs dat we zien in het leven van de Heilige Profeet. U weet dat toen hij de boodschap overbracht, ‘geloof in één God, wees rechtschapen en hoed u voor zonde en kwaad,’ er maar weinigen waren die

geloofden. De meesten verwierpen zijn boodschap en verzetten zich ertegen. Hij kreeg te maken met allerlei martelingen en vervolgingen.

In zo'n hulpeloze toestand voorspelde de Heilige Profeet dat de waarheid ondanks alles zou zegevieren. En deze profetie werd tijdens zijn leven bevestigd. Vriend noch vijand kan deze historische feiten ontkennen.

U kunt zich afvragen, wat was de kracht die de Heilige Profeet Mohammed in staat stelde succes te behalen? Welk leger of bewapening zorgde ervoor dat alle vijandige stammen van Arabië zich uiteindelijk onderwierpen? Waarom ben ik er zeker van dat de boodschap van de Heilige Profeet Mohammed inderdaad succesvol zal zijn en dat de islam over de hele wereld zal zegevieren? Het is omdat dit de waarheid is die reeds is bewezen. In een tijd dat de Heilige Profeet in een hulpeloze staat verkeerde, zonder enige wereldse macht die hem bijstond, werd hem succes beloofd. En inderdaad, succesvol was hij!

Het succes van de waarheid werd voorspeld onder omstandigheden van uiterste kwetsbaarheid en onderdrukking

Dit is iets wat u moet onthouden. De islam is de waarheid die voldoende is om het bestaan van God te bewijzen. Men kan deze waarheid niet te gronde richten. Het is zo'n krachtig feit dat het niet te weerleggen is. De eerste moslims waren arme en hulpeloze mensen en zij werden twee keer uit hun huizen in Mekka verdreven. Uiteindelijk moest de Heilige Profeet zelf naar Medina vluchten. In zo'n machteloze toestand werd aan hen beloofd:

“Allah heeft opgeschreven: Ik zal zeker zegevieren, Ik en Mijn boodschappers. Waarlijk is Allah Sterk, Machtig.” – 58:21

Ik moedig u aan om over deze uitspraak na te denken. Wat zorgde ervoor dat deze profetie werd vervuld? Waar had God het opgeschreven? Dit was de onveranderlijke beslissing van God, en de tegenstanders werden met de volgende woorden uitgedaagd om hun kracht zoveel als ze konden te laten zien:

“Beraam dus allen plannen tegen mij, en verleen mij daarna geen uitstel.” – 11:55

‘Kom en probeer het te vernietigen, als jullie kunnen,’ is de gewaagde uitdaging die hier naar voren wordt gebracht. Destijds waren er maar een paar arme, machteloze zielen die, in hun hulpeloosheid, opgedragen werden om naar Abessinië te verhuizen. Toen de vervolgingen toenamen kwam Gods bevel om naar Medina te verhuizen. Er waren maar driehonderd die dat konden. Ongeveer een gelijk aantal dat de islam had aanvaard was al in Medina aanwezig. Na dertien jaar hard werken waren er in totaal slechts vijf- tot zeshonderd personen, onder wie vrouwen en kinderen. Ze zochten een toevluchtsoord, terwijl heel Arabië tegen in hen verzet was. Maar de Heilige Koran verkondigde toen:

“De Waarheid is gekomen en onwaarheid is verdwenen.” – 17:81

Wat was het dat de Heilige Profeet Mohammed uit de klauwen van de ongelovigen bevrijdde? Hoewel ze zijn huis hadden omsingeld, slaagden ze er niet in hem kwaad te doen. De Heilige Profeet wist ondanks hun belegering te ontsnappen. Hoe gebeurde dit? Waardoor faalden hun plannen en vervloog hun hoop? Was het niet de verborgen hand van God die de Heilige Profeet hielp te ontsnappen?

De vijand viel Medina aan om de waarheid te vernietigen

De vijandelijke troepen besloten Medina aan te vallen en de Heilige Profeet en zijn volgelingen uit te roeien. Bij hun eerste poging gingen zij daar naartoe met een ervaren, goed uitgeruste strijdmacht van duizend man sterk. Ze werden geconfronteerd met driehonderd slecht uitgeruste mensen die geen ervaring hadden met oorlogsvoering. De Heilige Profeet was zelf drieënvijftig jaar oud en had nog nooit aan één enkele strijd deelgenomen. Hij had slechts met één veldslag meegedaan vóór zijn roeping tot het profeetschap en het was toen zijn taak om pijlen aan de boogschutters te overhandigen. Maar het is verbazingwekkend dat toen hij zijn volgelingen in de strijd leidde, hij over vaardigheden beschikte die zelfs de meest ervaren generaals nauwelijks bezitten.

De moslims boekten vooruitgang voor en na het beëindigen van de vijandelijkheden

In de slag bij Badr was de Heilige Profeet met driehonderd van zijn metgezellen succesvol tegen een macht van duizend man sterk. In de slag van Uhud zegevierden zevenhonderd man tegen drieduizend man van de vijand. En vierentwintig duizend man moesten zich vanwege vijftienhonderd moslims terugtrekken in de slag om de Ahzaab. Na deze veldslagen volgde het verdrag van Hudaibiyah toen veertienhonderd van de metgezellen de Heilige Profeet hem vergezelden met de bedoeling de bedevaart naar Mekka te ondernemen. Er werd een wapenstilstand ondertekend, wat een einde van de oorlog betekende, en de moslims keerden, zonder de bedevaart te verrichten, terug naar Medina. Na een periode van anderhalf jaar, toen de Heilige Profeet opmarcheerde naar Mekka, had hij tienduizend man bij zich. Dit toont aan hoe snel de islam vooruitgang boekte. In de eerste dertien jaar van hard werken waren er maar driehonderd die de islam accepteerden. Na vier jaar oorlog kwam het totaal op veertienhonderd. Binnen anderhalf jaar na het beëindigen van de vijandelijkheden steeg het totaal echter tot tienduizend. Heel Arabië accepteerde de islam in de achttien maanden na de wapenstilstand.

God liet historische gebeurtenissen gebeuren ter ondersteuning van de waarheid

Dit zijn historische feiten. Hoe kwamen ze tot stand en wat was de magie die de Heilige Profeet bezat om dit allemaal mogelijk te maken? Toont dit niet duidelijk aan dat de macht van God achter de Heilige Profeet Mohammed school? God, Die we niet met onze ogen kunnen zien, liet dit gebeuren in de vorm van historische gebeurtenissen om Zijn Woord te bevestigen: 'De waarheid is gekomen en de onwaarheid is verdwenen,' (17:81). Onwaarheid sloeg op de vlucht, ondanks al zijn macht, voor de aanval van de waarheid.

Een tweede historische gebeurtenis die de triomf van de waarheid toonde

Men zou kunnen zeggen dat het succes tot stand kwam door de bijzondere persoonlijkheid van de Heilige Profeet. Zodra hij kwam te overlijden, kwam heel Arabië opnieuw in opstand. Allen die zich tegen het einde van zijn leven bij de Heilige Profeet hadden aangesloten en die zich nog niet bewust waren van de versterkende, positieve impact van het islamitische geloof, hervatten de vijandelijkheden.

Hazrat Abu Bakr had de Heilige Profeet opgevolgd als de eerste kalief. Er was een kleine groep moslims aanwezig in Medina, en in plaats van hen in te zetten om de opstand de kop in te drukken, droeg Hazrat Abu Bakr hen op om door te gaan met wat de Heilige Profeet hen had bevolen te doen voordat hij stierf. Hij weigerde tegen het bevel van de Heilige Profeet in te gaan. Hazrat Umar en anderen raadden hem deze beslissing af, maar het mocht niet baten. Stelt u zich eens voor: het hele land kwam in opstand en de enige overgebleven moslimmacht werd naar een ander front gestuurd. De islam leek opnieuw overweldigd te worden. Zij rees echter opnieuw uit deze staat van hulpeloosheid om te zegevieren, niet alleen in het land Arabië, maar ook in verre landen naarmate haar invloed zich bleef verspreiden. Grote mogendheden en religies onderwierpen zich aan haar.

De verspreiding van de islam in het oosten en het westen

Hoewel het moeilijk is om al deze gebeurtenissen in het tijdsbestek van één lezing samen te vatten, wil ik verder gaan met dit te beschrijven. De Heilige Profeet overleed in het elfde jaar van de Hijra (Vlucht). Binnen een periode van honderd jaar na zijn dood verspreidde de islam zich westwaarts tot in Spanje en oostwaarts via Perzië tot in China. Zij vestigde zich in beide richtingen. Welke kracht was het die de boodschap van de islam met zo'n snelheid voortstuwde?

Een christelijke auteur schrijft dat de geest van de Heilige Profeet met haar was. Ik zeg dat het de kracht van God was die verantwoordelijk was voor deze voorwaartse beweging. Niemand kan deze historische gebeurtenissen tegenspreken. Houd u deze aan de mensen voor en vraag hen: wat was de kracht die de verspreiding van de islam binnen een eeuw van het Verre Oosten naar het Westen mogelijk maakte? Daarbij moest zij de confrontatie aangaan met vele andere religies, waaronder het christendom, het zoroastrisme, het hindoeïsme en het boeddhisme. De islam was succesvol in al deze confrontaties. Ik breng dit historische bewijs naar voren om aan te tonen dat het niet alleen een bewering is dat de islam zal zegevieren op de wereld. Er is ook degelijk historisch bewijs dat ondersteunt dat dit waar is.

De spirituele kracht van de islam heerst tijdens zijn politieke neerval

De Britse historicus Arnold Toynbee heeft geschreven dat telkens wanneer de islam aan politieke macht inboette, het won aan spirituele kracht. Dit zijn inderdaad verbazingwekkende feiten die bewijzen dat de hand van God achter zulke gebeurtenissen zit. Zo werden de vroege moslims in de elfde eeuw aangevallen door de Seltsjoeken en in de twaalfde eeuw door de

Mongolen. Deze volkeren waren zo dominant dat veel belangrijke moslimheersers omkwamen tijdens hun veroveringen. Uiteindelijk accepteren deze volkeren echter de islam en werden ze dienaren van de islam. Dit verbaast me niets. Feit is dat degenen die tegenwoordig de islam proberen te vernietigen en die verantwoordelijk zijn voor de dood van vele moslims, uiteindelijk dienaren van de islam zouden kunnen worden. Met de wil van Allah zal dit inderdaad zo gebeuren.

Belofte van de heropleving van de waarheid nadat deze is overwonnen

Ik ga nu uw aandacht vestigen op een andere profetie. Er werd niet alleen beloofd dat de religie van de islam in het land zal zegevieren; er werd ook voorspeld dat het terug zal vallen in een toestand van zwakte voordat zij weer zal opstaan. De Heilige Koran maakt hier gewag van en vertelt ons de duur van die periode van zwakte:

“Hij verordent de Zaak (al-Amr) van de hemel naar de aarde; dan zal zij naar Hem opstijgen in een dag waarvan de maat duizend jaar is, zoals jullie tellen.” – 32:5

Al-Amr of de Zaak is de islam, en de ‘verordening’ van de hemel naar de aarde betekent dat de islam uit de hemel komt en stevig op aarde gevestigd zal zijn. Dan wordt ons verteld dat zij in één dag naar God zal opstijgen, waarvan de maat duizend jaar is volgens menselijke maatstaven. Dit betekent dat het duizend jaar lang een terugval zal ondergaan. Daarna zal de vooruitgang van de islam opnieuw net zo onbelemmerd doorgaan als in haar vroege periode in de tijd van de Heilige Profeet en de twee generaties na hem.

In een ander vers zegt de Heilige Koran:

“Zelfs als Gog en Magog worden losgelaten en zij vanuit elke verhoogde plaats optrekken.” – 21:96

De koran wijst hier op bepaalde tegenstanders van de waarheid, namelijk Gog en Magog, en zegt dat ze losgelaten zullen worden en alle posities van dominante invloed zullen innemen. Dit betekent duidelijk dat de islam opnieuw in een hulpeloze toestand zal verkeren en dat de moslims onder de invloed van de Gog en Magog zullen komen.

Wat gebeurt er daarna?

“En de Ware Belofte nadert.” – 21:97

Als u de islam voor een tweede keer in een hulpeloze toestand ziet, wees er dan zeker van dat de tijd nabij is dat zij weer zal zegevieren. Soms vraagt men zich af waarom dezelfde boodschap tweemaal in een zelfde vers van de Heilige Koran wordt herhaald. Denk bijvoorbeeld aan:

“Waarlijk, met moeite komt gemak. Met moeite komt waarlijk gemak” – 94:5-6

Dit heeft betrekking op twee perioden van moeilijkheid en de twee perioden van gemak waarmee de islam te maken zou krijgen.

De Heilige Koran zegt ook:

“Naar wat vragen zij elkaar? Naar de ontzagwekkende aankondiging. Waarover zij (van mening) verschillen. Nee, zij zullen het spoedig weten. Nee, nogmaals, zij zullen het spoedig weten.” – 78:1-5

Deze verzen hebben ook betrekking op de twee perioden waarin de waarheid van de islam zal zegevieren.

Het visioen van de Heilige Profeet Mohammed

De overwinning van de religie van Allah wordt zowel in de Heilige Koran als in de Hadies voorspeld. Er zijn visioenen die de Heilige Profeet kreeg over de triomf van de Waarheid. Eén hadies zegt:

“Mijn Heer heeft de aarde voor mij samengetrokken (dat wil zeggen, Allah liet mij een plan ervan zien) zodat ik de oostelijke landen en de westelijke landen ervan zag. En mij werd verteld dat het gebied van mijn volgelingen de landen zou bereiken die werden mij getoond.”

Dit was een visioen van de Heilige Profeet. Bedenk goed dat dit profetische woorden zijn die in vervulling zullen gaan.

Onze vastberadenheid om de islam op de wereld te propageren

Veel mensen denken dat deze predikers het alleen maar laten bij het vertellen van verhalen uit de Heilige Koran en de Hadith. Ze vragen, is de wereld er echt klaar voor om dit geloof te aanvaarden? Welke boodschap gaat u verspreiden? De wereld heeft over het algemeen religie verlaten, maar ik zeg dat de islam de religie is die geaccepteerd wordt waar zij ook gaat. Feit is dat de wereld er vandaag de dag om vraagt.

Het is een andere zaak dat sommige moslims het verspreiden van hun religie hebben opgegeven, net zoals sommige Ahmadi's het hebben opgegeven en vragen wat onze organisatie heeft bereikt. Ze zijn zich er niet van bewust dat de islam al de overhand heeft. U hoeft alleen de vastberadenheid te tonen om haar boodschap naar de wereld te brengen. Uw vastberadenheid moet overeenkomen met die van de vroege moslims, die het verlangen hadden om de boodschap van de islam over de hele wereld te verspreiden en die daarin succesvol waren. Als uw hart vandaag wordt aangewakkerd door dit verlangen, dan zult u zeker slagen.

Voorbereidingen aan de gang voor een Derde Wereldoorlog en de zoektocht naar God

Ik heb gezegd dat de wereld op dit moment de islam wil. Dit is de waarheid. De wereld zoekt twee dingen. Een daarvan is het verlangen om God te vinden. Dit kan een bewuste zoektocht zijn, of eentje die verborgen ligt in het onderbewustzijn. Wereldgebeurtenissen bevestigen dat de mensen geloof in God nodig hebben. Mensen zijn op zoek naar iets dat hen rust en voldoening geeft.

Het is verontrustend dat er nu voorbereidingen worden getroffen voor een derde wereldwijd conflict wat gepaard gaat met de ontwikkeling van nieuwe soorten wapens. Er is bijvoorbeeld een giftig gas gemaakt dat moeilijk onder controle gehouden kan worden. Dit gas kan zowel degenen die het inzetten als degenen tegen wie het wordt ingezet gemakkelijk schaden. Mensen wenden zich tot God om hun toevlucht te zoeken voor zulke angstaanjagende uitvindingen.

Er bestaat op dit moment een groot verlangen naar kennis over God, en alleen de islam kan die aanbieden. De Beloofde Messias herkende deze universele behoefte meer dan vijftig jaar geleden en riep op tot het verspreiden van de boodschap van de islam. We realiseren ons dit nu, maar de imam van ons tijdperk zag de noodzaak hier al lang geleden van in en vestigde onze aandacht erop. Alleen de islam kan antwoord geven op deze zoektocht.

Communisme is een boodschap van vernietiging, niet van vrede

Zoals ik al zei, heeft de wereld van vandaag deze twee dingen nodig: geloof in het bestaan van God en vrede voor de mensheid. Deze behoeften kunnen alleen worden vervuld door middel van de islam. We hebben zeer wreed gedrag waargenomen dat verder gaat dan dat van de meest wilde dieren. Dergelijke gebeurtenissen hebben we niet alleen in Punjab gezien, maar ook in Europa, Amerika en andere plaatsen. Alleen de islam kan deze omstandigheden veranderen en een vreedzame en barmhartige wereld tot stand brengen waarin mensen in harmonie naast elkaar leven.

De communistische ideologie die wordt gepresenteerd als een oplossing voor dit probleem is in feite een boodschap van vernietiging. Dezelfde mensen die deze filosofie in naam van het communisme presenteren, zetten de wereld op een destructieve koers.

Tekenen van de wederopleving van de islam beginnen te verschijnen

Ik heb benadrukt dat de islam na een eerste fase van hulpeloosheid zegevierde en dat zij daarna in een toestand van lethargie geraakte. Bedenk dat zij weer zal rijzen en zegevieren. Houd deze gedachte stevig vast in uw hoofd en hart. Dit is de geschiedenis van de islam en Gods belofte. Het zal zeker gebeuren, en de tekenen van deze wederopleving zijn al zichtbaar.

Wat, vraagt u zich misschien af, zijn deze tekenen? Bestudeert u de gebeurtenissen uit het verleden. De islam verkeerde ooit in een moeilijke situatie; haar tegenstanders hadden zo goed als de laatste nagel in haar doodskist geslagen. Om haar te begraven werden er hordes missionarissen op de moslims afgestuurd die als lammeren in hun val traptten. Bedenk nu hoe

grondig die situatie is veranderd. De islam begint nu haar invloed op Europa zelf uit te oefenen. Ik ben er zeker van dat de tijd voor de wederopleving van de islam is begonnen. In de woorden van de Heilige Koran:

“En de ware belofte nadert. Zie dan! De ogen van de ongelovigen zullen wijd openstaan: o wee ons! Wij sloegen daar beslist geen acht op. Nee, wij waren onrechtvaardig.” – 21:97

Verderop lezen we deze woorden:

“De dag waarop Wij de hemel oprollen zoals het oprollen van boekrollen. Zoals Wij de eerste schepping begonnen, zullen Wij het reproduceren. Een belofte (bindend) voor Ons. Wij zullen het tot stand brengen.” – 21: 104

Dit betekent dat net zoals Allah onwaarheid het veld liet ruimen en waarheid liet zegevieren in het verleden, zo zal zij weer zegevieren. Dit is inderdaad aan het gebeuren!

Het is onze plicht de wereld te redden van de ondergang

De triomf van de waarheid is begonnen. Het is onze plicht om de wereld te redden van de weg naar ondergang en naar het pad van rechtschapenheid te brengen. We zijn misschien met een klein aantal, maar soms worden er velen gered vanwege weinigen. Aan de andere kant kunnen er soms enkele rechtschapenen ten onder gaan samen met de velen. De Heilige Koran waarschuwt:

“En bescherm uzelf tegen een beproeving die niet alleen degenen onder u treft die onrechtvaardig zijn.” – 8:25

De Heilige Koran vertelt ons ook:

“En Allah zou hen niet straffen terwijl u onder hen was.” – 8:33

Dit wordt bemiddeling (*shafa'at*) genoemd. De ongelovigen werden van straf gered door de aanwezigheid van de Heilige Profeet in hun midden. Het is waar dat een groep van rechtschapen mensen, wanneer zij zich verenigen in rechtschapenheid, de hele wereld kan redden. U bent misschien met weinigen, maar de impact van uw spirituele inspanning is niet zonder betekenis. Is het niet waar dat de meningen in het Westen veranderen wat de islam betreft, en dat de attitudes tegenover haar sympathieker worden?

Het goede nieuws dat ik u wil geven, is niet dat de islam politiek sterk aan het worden is, hoewel dit ook waar kan zijn. Wat ik wil benadrukken is dat de spirituele en morele kracht van de islam een effect heeft op de wereldopinie, en dat de mensen geleidelijk aan zwichten voor de leringen van de Heilige Koran.

Ik heb onlangs een klein boekje geschreven, 'The living thoughts of prophet Muhammad.' Een uitgever in Engeland had mij verzocht om het te schrijven. Toen ik het manuscript opstuurde, merkte hij tegenover de heer Abdul Majid uit Woking op dat het boek inderdaad een meesterwerk is. De reden voor deze opmerking was simpelweg dat dit boek het ware beeld van de Heilige Profeet naar voren brengt. De waarheid is dat we hier niet genoeg aandacht aan besteden en dat wij tekort schieten in onze inspanningen om het ware beeld van het karakter van de Heilige Profeet te presenteren. De dag dat we deze verantwoordelijkheid vervullen zal de islam zegevieren. We hebben veel getalenteerde individuen onder ons. Als ze hun aandacht in deze richting laten gaan, kan er een geheel nieuwe kijk ontstaan en zal de wereld op een krachtige en tastbare manier getuige zijn van de triomf van de islamitische leringen.

Ontwikkel een echte band met de Heilige Profeet Mohammed en met de mujaddid (hervormer) van deze tijd

Hiervoor zijn twee dingen zeer belangrijk. Uw zou in uw hart hetzelfde geloof moeten hebben in de uiteindelijke triomf van de islam als onze Heilige Profeet Mohammed. Als we deze overtuiging niet van hem hebben gekregen, wat hebben we dan wel gekregen?

Onthoud goed, we hebben een belofte gedaan aan de hervormer van deze tijd om de naam van God over de wereld te verspreiden. Als we na dit alles niet slagen, wat hebben we dan van hem geleerd? Het heeft geen zin om onszelf moslims of Ahmadi's te noemen als we geen echte overtuiging en vrome daden laten zien.

Ontwikkel een oprechte band met de Heilige Profeet Mohammed en met zijn dienaar, hazrat Mirza Ghulam Ahmad. U kunt deze band alleen vormen als u in uw hart dezelfde passie en geloof heeft als waarmee hun harten doordrenkt waren. God zal Zijn belofte van de triomf van de islam niet vervullen als we niet diezelfde mate van hartstocht voor deze zaak tonen.

De noodzaak van oprechte passie en geloof om de triomf van de islam te laten gebeuren

De hadies die ik vermeldde, waarin aan de Heilige Profeet werd getoond dat de islam heerst over de oostelijke en westelijke landen, vereist van ons een volledige inspanning om die in vervulling te laten gaan. Bedenk dat wanneer het hart gevuld is met geloof, het de gedachten en de capaciteiten van de gelovige beïnvloedt. Als iemand geloof heeft en ook een passie om dingen met anderen te delen, dan zal zijn rijkdom, die men gewoonlijk geneigd is op te potten, zijn voorziening worden voor zijn reis naar het Hiernamaals. Om dit te laten gebeuren, moet hij het zonder terughoudendheid op de weg van God uitgeven.

The Woking Muslim Mission: een verantwoordelijkheid van de Ahmadiyya-beweging

U bent een kleine gemeenschap die veel werk heeft verzet. Tegenwoordig draagt u nog een andere verantwoordelijkheid: het steunen van de Woking Mission. Deze kampt met financiële moeilijkheden en degenen die het hebben bezocht, hebben dit allemaal opgemerkt. Het is

inderdaad de vraag of het in goede staat verkeert. We hebben daar één persoon die de taak heeft om artikelen voor het tijdschrift te schrijven, lezingen te geven en mensen te ontvangen. Hebben wij dit wel evenwichtig genoeg georganiseerd? Net zoals we ervan uitgaan dat we door het publiceren van een enkel pamflet onze taak hebben volbracht om onze religie te promoten, zo denken we dat één persoon alle talloze taken van missiewerk kan vervullen.

Denk eraan dat God ons bij ons werk helpt. Kleine boekjes zoals 'Islam, the religion of humanity' en 'Muhammad the prophet' worden spontaan door sympathisanten in andere talen vertaald. Een andere publicatie, 'New world order', is in het Arabisch vertaald en wordt zeer gewaardeerd door de Arabische pers. We hebben onlangs een brief ontvangen uit Constantinopel, waarin om toestemming wordt gevraagd om het in de Turkse taal te laten vertalen. Dit is zeker Gods werk. Hij leidt de aandacht van de wereld op deze waarheden. Maar praktisch gesproken zijn wij het echter die de inspanningen moeten plegen.

Vijftigduizend roepies nodig voor de missies in Woking en Amerika

Ik heb gezegd dat de financiële situatie van de missie in Woking niet bevredigend is. Naast de steun die we al geven, moet er wellicht vijftigduizend roepies aan extra fondsen worden gereserveerd daarvoor. Schenkt u hier aandacht aan. Evenzo zijn er vijftigduizend roepies nodig voor de missie in Amerika.

Denk eraan dat wie zijn geld besteedt om deze inspanningen te ondersteunen, rechtstreeks het succes van de religie ondersteunt. Het is een grote eer als uw zuurverdiende geld wordt besteed aan de zaak van de religie. Uw leven in deze wereld en in het Hiernamaals zal door deze daad op de goede koers worden gezet.

Vijftigduizend roepies zijn nodig om een huis te kopen voor de missie in Amerika

Ik roep op tot het doneren van geld, ongeacht of iemand uiteindelijk wel of niet hierop reageert. Het is mijn plicht om hierom te vragen. Ik wil u laten weten dat de Amerikaanse missie is gehuisvest in een gebouw dat voor een maandelijks bedrag van tweehonderdvijftig dollar wordt gehuurd. Ik geloof niet dat het huren van een locatie de aangewezen manier is om de religie te propageren. Laten we daar onze eigen plek bouwen.

Mian Bashir Ahmad sahib, onze missionaris in Amerika, vertelt me dat er vijftigduizend roepies nodig zijn om een gebouw te kopen. Ik heb beloofd om voor deze fondsen te zorgen. Ik geloof dat op de dag dat we onze eigen plek hebben daar een permanente organisatie zal komen om ons zendingswerk in dat land uit te voeren. Over Berlijn wordt er verschillend gedacht, maar de oprichting van een moskee en een missiehuis in Amerika heeft geleid tot een taak dat we niet kunnen beëindigen. Evenzo zijn de prestaties van de Woking-missie mogelijk gemaakt omdat we daar een moskee en een missiehuis hebben.

Geld zal uit de hemel vallen

In een eerdere oproep voor donatie schreef ik dat deze gemeenschap leden heeft die individueel vijftigduizend roepies kunnen doneren. Ik heb hier niet aan getwijfeld. Het zal zeker vandaag of morgen gebeuren. Ik heb veel van dergelijke oproepen gedaan en ben in het verleden geslaagd met de genade van God. Hij zal nog eens uit zijn genade geven. We hebben vijftigduizend roepies nodig voor een nieuw missiehuis in Amerika, en bij elkaar vijftigduizend roepies om de uitgaven van de missies in Woking en Amerika te dekken. Waar komen deze fondsen vandaan? Ze zullen uit de hemel komen. Het zal gebeuren wanneer God uw hart inspireert om te geven. Vervul deze plicht om Zijn naam te verheerlijken.

De beloning voor moeilijkheden en offers

Ik denk soms dat de huidige gebeurtenissen erg moeilijk zijn voor de mensen. Zes miljoen van uw medemensen hebben hun materiele bezittingen verloren en worden geconfronteerd met armoede en honger. Dit is een offer dat God van hen heeft geëist. Huil niet, maar verheug u in deze ontbering. In ruil daarvoor heeft u een soevereine staat gekregen.

De offers die u gewillig brengt voor de religie van God verdienen een nog grotere beloning:

“Degenen die zeggen: onze Heer is Allah, en dan op het rechte pad voortgaan, de engelen dalen op hen neer (en zeggen): vrees niet en wees niet bedroefd, en ontvang goed nieuws van de Tuin die jullie was beloofd.” – 41:30

Bid tot Allah om de zaak van religie te helpen

Verzacht uw hart en val met nederigheid neer voor God, Hem smekend in een staat van hulpeloosheid. De dag dat ik erachter kwam dat mijn huis in Dalhousie tot de grond toe was afgebrand, bad ik: ‘mijn God, ik bad in deze woning om uw hulp te zoeken voor de zaak van religie; nu vraagt dit huis om uw hulp’. Laat bewustzijn en passie in uw hart groeien, zodat u, of u nu in gemak verkeert of in nood, voortdurend bidt om de overwinning van Gods religie.

Vertaald door Reza Ghaforkhan

Uitgegeven door *IslamLab*