

## Liefdadigheid

- De Heilige Koran schrijft liefdadigheid aan de medemens, in de ruimste zin, voor als de tweede grote pijler waarop het bouwwerk van de islam staat. Dit blijkt aan het begin van het Heilige Boek (2:3–4), waar de belangrijkste basisprincipes van de islam, drie theoretische en twee praktische, zijn vastgelegd. De drie theoretische fundamentele beginselen zijn geloof in God, in Gods openbaring en in het Hiernamaals; en de twee praktische zijn het onderhouden van het gebed en het uitgeven van wat God aan de mens heeft gegeven. Moslims worden daar beschreven als degenen:

“die in het Ongeziene geloven en het gebed onderhouden en uitgeven van wat Wij hen hebben gegeven.” (2: 3)

Uitgeven van wat aan de mens is gegeven, wat hier na gebed wordt genoemd, staat voor liefdadigheid in brede zin; dat wil zeggen, voor alle daden van goedhartigheid en goeddoen aan de medemens in het algemeen. Want wat God aan de mens heeft gegeven, is niet alleen de materiele zaken die hij bezit, maar ook alle krachten en vermogens die hem zijn geschonken.

- Dit vers laat een natuurlijke volgorde zien. Geloof in het Ongeziene is het startpunt van iemands spirituele vooruitgang. Maar dit zou niets opleveren als dit niet gevolgd zou worden door de volgende stap, het zoeken naar contact met het Ongeziene door middel van gebed. En dit zou niets te betekenen hebben als het niet tot goedheid leidt. Gebed is daarom de eerste stap, omdat het leidt tot de tweede; liefdadigheid.
- Het is een constant thema van de Heilige Koran dat goedheid, of het goeddoen aan anderen, een van de twee pijlers van de religie is. Het Heilige Boek verwerpt bijvoorbeeld de joodse en christelijke aanspraken op verlossing op basis van bepaalde dogma's en zegt:

“Nee, wie zich geheel aan Allah onderwerpt en hij doet het goede aan anderen, hij heeft zijn beloning van zijn Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren.” (2:112)

Als we de twee verzen 2:3 en 2:112 met elkaar vergelijken, dan staat ‘onderwerping aan Allah’ voor ‘gebed’, en ‘het goede doen aan anderen’ staat voor ‘het uitgeven van wat is gegeven’.

- Wanneer gebed en liefdadigheid samen worden vermeld, wat heel vaak voorkomt in de Koran, wordt gebed altijd als eerste genoemd. Dit komt omdat gebed een persoon voorbereidt op zijn dienstbetoon aan de medemens.
- De meest voorkomende woorden voor liefdadigheid zijn:

- *infāq* wat ‘goedhartig uitgeven’ betekent,
- *ihsān* wat ‘goeddoen’ betekent,
- *zakāt* wat ‘groei’ of ‘zuivering’ betekent, en
- *ṣadaqah*, wat afgeleid is van *ṣidq*, wat ‘waarheid’ betekent, en de betekenis krijgt van ‘daden van naastenliefde’.

De woorden die worden gebruikt om liefdadigheid aan te duiden, zijn dus een indicatie van de ruime gedachte erachter.

- De Heilige Koran legt niet alleen de nadruk op grote daden van naastenliefde zoals de bevrijding van slaven (90:13, 2:177), het voeden van de armen (69:34 enz.), het zorgen voor wezen (17:34 enz.) en goeddoen aan de medemens in het algemeen, maar legt evenveel nadruk op kleinere daden van goedhartigheid. Het is om deze reden dat het weigeren kleine daden van goedhartigheid en naastenliefde te doen in strijd is met de geest van gebed: “Wee de biddenden, die geen acht slaan op hun gebeden, die goed doen om gezien te worden, en zich onthouden van (kleine) goedhartige daden.” (107:4–7).
- Evenzo wordt op veel plaatsen het gebruik van vriendelijke woorden aanbevolen als een daad van naastenliefde op zich, bijvoorbeeld 2:83 en 4:8. En het spreken van een vriendelijk woord tegen ouders wordt in 17:23 *ihsān* genoemd.
- De Hadies is veel explicieter. Een voorwerp van de weg verwijderen dat schade kan veroorzaken, wordt *ṣadaqah* of een daad van naastenliefde genoemd. Een andere hadies zegt:
 

“Er is *ṣadaqah* (liefdadigheid) voor elke ledemaat bij elke nieuwe zon, en gerechtigheid laten geschieden onder de mensen is liefdadigheid.”
- Een andere hadies geeft nog meer details:
 

“Voor elke ledemaat is er elke dag liefdadigheid (d.w.z. elke ledemaat van een persoon moet elke dag een daad van naastenliefde verrichten); een persoon helpt een ander zijn dier te berijden, dat is liefdadigheid; of hij helpt hem zijn dier te laden, dat is ook liefdadigheid; en zo ook een goed woord; en elke stap die iemand doet om te gaan bidden is liefdadigheid; en (iemand) de weg wijzen is liefdadigheid.”
- Voorbeelden van andere daden van naastenliefde in de Hadies zijn, ‘uw groet aan mensen’, ‘dat u beveelt wat goed is en verbiedt wat verkeerd is’, ‘afzien van kwaad doen aan anderen, enzovoort.

Uit: Ramadan Daily Quran Study Door: Dr. Zahid Aziz  
 Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK  
 Vertaald door: Reza Ghafoerkhan  
 Nederlandse uitgave: IslamLab