

Bedevaart (*Hadj*)

- Als instituut bestond de *hadj*, of de bedevaart naar Mekka, vóór de komst van de islam in een zeer verre oudheid. Sinds mensenheugenis geloofde men al in de heiligheid van het gebied rondom Mekka en was de Ka‘bah een bedevaartsoord, want er is geen geschiedschrijving bekend die zegt dat het op enig moment in de geschiedenis was ontstaan. Vóór de islam stond de Ka‘bah bij de Arabieren bekend onder de naam *Bait Allah* of Het Huis van Allah, en men geloofde dat geen enkele vijand het kon vernietigen.
- Alle belangrijke kenmerken en rituelen van de pelgrimstocht in de islam bestonden al vóór de komst van de profeet Mohammed en waren ingesteld door de profeet Abraham. Vóór de tijd van de profeet Mohammed hadden de mensen er echter verschillende afgodische praktijken aan toegevoegd. Er waren afgodsbeelden in de Ka‘bah en op andere belangrijke plaatsen geplaatst. In de Ka‘bah zelf stonden er 360 afgodsbeelden die werden aanbeden. Sommige stammen vonden zichzelf te hoog om zich tijdens de pelgrimstocht met anderen te mengen.
- Zelfs voordat de islam de bedevaart tot een plicht van moslims had gemaakt en het had hervormd, erkende het de heiligheid van Mekka en dat de bedevaart ernaar toe een door Abraham ingestelde praktijk was. Toen de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) nog in Mekka woonde, werd hem in zijn openbaring verteld:

“Mij is slechts opgedragen de Heer van deze stad te dienen, Die haar heilig heeft gemaakt, en alle dingen behoren toe aan Hem.” (27:91)

En:

“En toen Abraham zei: mijn Heer, maak dit tot een veilige stad, en houd mij en mijn zoons weg van de aanbeding van afgoden. ... Onze Heer, ik heb een deel van mijn nageslacht in een onvruchtbare vallei gevestigd, dicht bij Uw Heilige Huis, onze Heer, zodat zij het gebed kunnen onderhouden; dus maak dat de harten van een aantal mensen hen genegen zijn, en hen van vruchten voorziet; misschien dat zij dankbaar zullen zijn.” (14:35, 37)

- Het is belangrijk om de bovenstaande feiten te benadrukken, omdat critici van de islam beweren dat het na de emigratie van de Profeet Mohammed naar Medina was en nadat hij de slag bij Badr had gewonnen, dat hij de wens kreeg om Mekka te veroveren. En om daarvoor een basis te creëren bedacht hij om Mekka tot een heilige stad en een bedevaartsoord te verklaren.
- De bedevaart werd tot onderdeel van de islam gemaakt toen de Profeet nog in Mekka woonde, zeer kort voor zijn vertrek naar Medina. De koran stelt:

“En toen Wij Abraham de plaats van het Huis aanwezen, en zeiden: stel niets aan Mij gelijk, en zuiver Mijn Huis voor degenen die rondgaan en die opstaan om te bidden en die buigen en zichzelf ter aarde werpen. En verkondig de Bedevaart tot de mensen: zij zullen te voet tot u komen en op iedere magere kameel, komende vanuit ieder afgelegen pad.” (22:26-27)

Aan Abraham was het bevel gegeven om het ritueel van de bedevaart naar Mekka naar het Huis, bekend als de Ka‘bah, in te stellen, zoals het vers zegt. Het bevel ‘verkondig de Bedevaart tot de mensen’ was gericht tot Abraham en werd ook herhaald tot de Profeet Mohammed. Hierin lag een machtige profetie dat Mekka het centrum zou worden waar mensen naartoe zouden gaan voor de bedevaart. Het werd aangekondigd net op het moment dat de Profeet door zijn vijanden, die de enige machthebbers van die plaats waren, uit Mekka werd verdreven. Net op het moment dat elke kans verkeken leek dat Mekka een moslimcentrum zou worden, en de moslims zelf het risico liepen volledig te worden uitgeroeid, werd via deze krachtige woorden een machtige profetie aangekondigd dat de islam zich naar alle landen van de wereld zou verspreiden, en dat Mekka het universele centrum zou worden waar pelgrims uit alle landen naartoe zouden komen.

Dit werd ook voorzegd in de Bijbel. De profeet Jesaja zei:

“In de laatste dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal worden gevestigd als de hoogste van de bergen, en zal worden verheven boven de heuvels; en alle volken zullen ernaar toe stromen '(Jesaja, 2: 2).

De ‘hoogste’ en ‘verheven boven de heuvels’ zijn, betekent natuurlijk de hoogste in waardigheid en eer in de harten van de mensen.

Uit: Ramadan Daily Quran Study Door: Dr. Zahid Aziz

Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK

Vertaald door: Reza Ghafoerkhan

Nederlandse uitgave: IslamLab