



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# An Nûr

(Het Licht)



## Upcoming events:

- 1e Tarawih: 17 feb.
- 1e vastendag: 18 feb.
- Laylatul Qadr: 15 maart
- Eid ul-Fitr: 20 maart
- Din 7 april: cursusdag  
*Locatie: SIV Keizerstr.*
- Zat. 11 april: djalsa  
*Locatie: Azmat-e-Islam*
- Zon 3 mei: Dars i Quran  
*Locatie nog te bepalen*

## SIV Djamiat ul-Ulama

Op 14 december 2025 is er een nieuwe Djamiat ul-Ulama (Raad voor Geloofs-zaken) geïnstalleerd door het SIV hoofdbestuur. Dit bestuur neemt over van bestuur Izaak Rosan. De leden zijn: Riaz Ahmadali (voorzitter), Nasiem Boedhoe (ondervoorzitter), Shanief Lalmahomed (1e secretaris), Safier Islam (2e secretaris), Inait Sheik Alibaks en Reswick Abdoelaziz.

Enkele zaken die het Ulama bestuur komende periode wil aanpakken:

- voortzetting cursus Islam voor gevorderden
- hervatten djalsa's
- hervatten dars-i-quran
- uitgifte SIV nieuwsblad
- social media publicaties
- djoema onderwerpenlijst
- activiteiten voor alle doelgroepen, ook jongeren en senioren

## Redactie:

Riaz Ahmadali  
Nasser Rodjan  
Shanief Lalmahomed

Medewerkers deze editie:  
Prof. Dr. Robbert Bipat  
Reza Ghafoerkhan

## Contact:

App/tel 85.95.800

Ook voor abonneren op de digitale editie van deze Nieuwsbrief

Nieuws- en infoblad van de SIV, februari 2026 / Ramadan 1447

## Vasten in de Ramadan

Koran 2:183 zegt: "O gelovige, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen vóór u werd voorgeschreven, opdat u zich voor het kwaad zult hoeden. ... maar wie onder u ziek of op reis is, zal dan een gelijk aantal andere dagen vasten; en degenen die het zwaar vinden om te doen, kunnen een lossing treffen door een arme te voeden..."

Het vasten is één van de vijf zuilen van de Islam; de andere zuilen zijn de geloofsbelijdenis, het gebed, de armenbelasting en de bedevaart. De moslims vasten gedurende de maand Ramadan vanaf de dageraad tot de zonsondergang. Zij die echter ziek zijn of op reis, kunnen de gemiste vastendagen na de Ramadan inhalen. Zij die langdurig ziek zijn hoeven niet te vasten; zij kunnen voor iedere gemiste vastendag een arm persoon voeden.

Uit bovengenoemd vers blijkt dat het vasten geen doel op zich is, maar een middel om een bepaald doel te bereiken. Dat doel is dat men zich hoedt voor het kwaad. Het niet eten en drinken is een herinnering aan de vastende, de hele dag door, dat hij alle slechte daden dient te vermijden (bedriegen, roddelen, schelden, etc.). Als de vastende zich hier niet aan houdt heeft hij eigenlijk niet gevast, zoals de Profeet Mohammed (vzmh) zei: "Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan dat hij niet eet of drinkt."

Omdat het vasten dus als primair doel heeft om een steeds beter mens te worden, kunnen ook zij die vrijgesteld zijn van het vasten de Ramadan op een gepaste manier doorbrengen door hun gedrag ten goede te veranderen gedurende deze maand.

De reden dat de maand Ramadan is uitgekozen voor het vasten, is omdat in deze maand de eerste openbaring van de Koran plaatsvond, in de nacht die bekend staat als de Lailat al-Qadr (de Nacht van Grootseid). In deze speciale nacht verrichten vele moslims extra gebeden tot Allah, aangezien volgens de Koran (hoofdstuk 97) deze nacht beter is dan duizend maanden. Deze nacht valt binnen de laatste 10 nachten van de Ramadan, doch het is niet exact bekend welke van deze nachten. Vandaar dat vele moslims gedurende dit laatste deel van deze maand in de moskeeën verblijven om alle 10 nachten te bidden.

Het vasten is dus een soort van 'lockdown'. Niet met de bedoeling dat we wachten tot die lockdown voorbij is en we weer erop los kunnen leven. Als we na de Ramadan weer net zo gaan leven als ervoor, hebben we er eigenlijk weinig aan gehad. De bedoeling is dat we de Ramadan als een periode van bezinning gebruiken, bij onszelf nagaan wat we aan verkeerde daden kunnen herstellen etc, zodat we na de Ramadan als een betere versie van onszelf door het leven kunnen gaan. Gezegende Ramadan toegewenst!

## Nieuw Hoofdbestuur S.I.V.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2025 is het nieuwe Hoofdbestuur van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) benoemd. De leden zijn:

### Dagelijks bestuur:

- Voorz: ing. Yazeen Moenne
- Ondervoorzitter: Haroenkhan Abdul
- Secretaris: Nasser Ali Rodjan
- 2e Secretaris: Alimoedien Nasrullah
- Penningmeester: Mohamedrafiek Moennoesing
- 2e Penningmeester: Arief Baksoellah

### Commissarissen:

- Mohamedsainoel Has-sankhan
- Faroekh Khodabaks
- Glenn Piroe
- Farley Raoul Bechoe

### Beleidsprioriteiten

Het Hoofdbestuur heeft voor deze periode een aantal strategische speerpunten vastgesteld die gericht zijn op verdere versterking, jongerenparticipatie en maatschappelijke ondersteuning.

Er wordt gewerkt aan de afronding en implementatie van het **Strategisch Plan 2025-2030**, waarin de visie, missie en beleidsdoelstellingen van de vereniging voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Ter versterking van jongerenparticipatie binnen de vereniging wordt gewerkt aan de oprichting van een **Jongerenraad**. Deze raad zal jongeren actief betrekken bij beleidsontwikkeling, activiteiten en toekomstgerichte initiatieven.

De SIV zet zich in voor de oprichting van een **Zakaatfonds**, met als doel een gestructureerde en transparante uitvoering van de

*Vervolg op pag. 5*

# Groene Ramadan

Groene Ramadan... Wat houdt dat nu precies in? Betekent het dat we groene kleding naar de moskee moeten dragen? Of iets anders?

Met dit begrip bedoelen we dat we ook (en vooral) in de Ramadan rekening houden met de natuur, met het milieu. Immers, het is een maand waarin er vaak gezamenlijke iftaars worden georganiseerd, hetzij in moskeeverband, hetzij onder familie, vrienden en kennissen.

## Gevolgen: milieuvervuiling

Zulke bijeenkomsten brengen ook onbedoelde gevolgen met zich mee, zoals een sterke toename van afval, met name wegwerpplastic en voedselresten.

Wanneer wij na iftar grote hoeveelheden voedsel weggooien of stapels plastic achterlaten, mogen wij onszelf afvragen: weerspiegelt dit dankbaarheid of gemak? Plastic afval belandt uiteindelijk in zee en schaadt vissen, mangroven en het kust-ecosysteem. Slecht verwerkt organisch afval veroorzaakt geurhinder, ongedierte en methaanuitstoot, wat bijdraagt aan klimaatverandering.

Milieuschade is nooit alleen schade aan de natuur; zij raakt ook de mens. Vooral kinderen, ouderen en arme gezinnen dragen de gevolgen van klimaatverandering het meest.

**Morele en spirituele dimensie**  
Verspilling heeft niet alleen milieuschade tot gevolg, maar ook een morele en spirituele dimensie. De islam waarschuwt nadrukkelijk tegen israf (verkwisting) en leert ons dat de mens als khalifa verantwoordelijk is voor de aarde. Onnodig afval en verkeerde afvalverwerking staan haaks op deze verantwoordelijkheid. Ramadan is daarom een oefenschool. Wat wij in deze maand leren over matigheid en zorg voor de schepping, hoort ons hele jaar zichtbaar te zijn.

**“Eet en drink en wees niet verkwistend” (Koran, 7:31)**



Zorgen voor het milieu is een verantwoordelijkheid van ons allen. Laten we dat ook in deze Ramadan tot een gewoonte maken door herbruikbaar materiaal, afvalscheiding en recycling.

**Afvalscheiding, bewustwording**  
Daarom is het belangrijk om afval zoveel mogelijk te beperken, niet alleen om het milieu te ontlasten, maar ook omdat zorg voor de aarde een religieuze plicht is. Dit kan onder andere door:

- het verminderen van wegwerpplastic tijdens iftars;
- afvalscheiding bij gezamenlijke maaltijden;
- bewustwording over islam en milieuzorg;
- het stimuleren van blijvende gedragsverandering, ook na Ramadan.

Elke herbruikbare beker, elke gescheiden fles en elke maaltijd zonder verspilling is een vorm van sadaqah en een daad van aanbidding.

## De mens als hoeder van de Aarde

Allah zegt in Koran 2:30: “En toen jouw Heer tegen de engelen zei: ‘Ik ga een plaatsvervanger op aarde aanstellen.’”

Uit dit vers blijkt dat Allah de mens heeft aangesteld als verantwoordelijke beheerder van de aarde. Dit betekent dat het welzijn van onze planeet in onze handen ligt, net zoals Allah ons heeft opgedragen zorgzaam te zijn voor onze ouders, gezinnen, burens, familie en behoeftigen.

## Doet u ook mee om de Ramadan tot een groene Ramadan te maken?

# Mi'raadj

*(Geestelijke hemelvaart van de Profeet Mohammed, vzmh)*

Op de 27e nacht van de islamitische maand Radjab, wordt de geestelijke hemelvaart, ofwel Mi'raadj, van de Profeet Mohammed (vzmh) herdacht. Dit jaar (2026) is dat volgens de Saudische kalender in de nacht van 15 op 16 januari.

De Koran zegt in 17:1: “Heilig is Hij, Die Zijn dienaar (Mohammed) bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de verre moskee welks omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele van Onze tekenen zouden tonen.”

## Misverstand

Een groot misverstand is dat deze Mi'raadj fysiek van aard was, en dus dat de Profeet (vzmh) lichamelijk naar de hemel werd gevoerd. Niets is

echter minder waar. En deze theorie wordt mede gevoed door de veronderstelling dat ook de Profeet Jezus fysiek ten hemel steeg en heden ten dage nog steeds lichamelijk in de hemel verblijft, wat ook volstrekt onjuist is.

We lezen in Koran 53:7-14 dat de Profeet tijdens de Hemelreis met zijn hart zag, en in Koran 17:60 wordt de Hemelreis een visioen genoemd.

## Doel van de spirituele Hemelreis

De Mi'raadj vond plaats in een tijd tijdens het leven van de Profeet (vzmh), toen hij in duisternis was en problemen ondervond. Zijn geliefde echtgenote Gadidja en zijn beschermer (oom abu Talib) waren kort daarvoor overleden. Het verzet tegen hem was zo erg geworden, dat zijn vijanden erop uit waren om hem te doden. Andere gelovigen werden voor een paar maanden opgesloten. Zij zouden later genoodzaakt zijn

Mekka te verlaten.

Een heel bedroefde tijd voor de Profeet (vzmh) dus. En temidden van al deze problemen werd hij geestelijk overgebracht naar de aanwezigheid van Allâh. Allâh heeft de Profeet (vzmh) bij Zich geroepen om hem te troosten en in deze geestelijke aanwezigheid van Allâh werd hem de verzekering gegeven, dat zijn missie (het overbrengen van de boodschap van Allâh aan de mens) succesvol zou zijn. Deze voorspelling blijkt heden ten dage uit te komen; de Islâm is de snelst groeiende religie op de wereld volgens diverse onderzoeken en bronnen.

Het was tijdens deze Hemelreis dat de Profeet de vijf dagelijkse gebeden kreeg voorgeschreven. Een middel om ons tot Allah te keren, Hem te danken voor hetgeen Hij ons heeft gegeven, en Hem om hulp te vragen bij problemen.

# Vasten en Gezondheid

## De gezonde levensstijl van de profeet Mohammed (vzmh) in het kader van het vasten

De profeet Mohammed (vzmh), een van de meest invloedrijke figuren in de wereldgeschiedenis, leefde in het 7e-eeuwse Arabië en liet niet alleen een spirituele erfenis achter, maar ook een voorbeeld voor gezond leven dat nog steeds blijft inspireren.

Vasten is een van de pijlers van de islam (Koran 2:183-185), en de benadering van de profeet van vasten ging verder dan religieuze verplichtingen en omvatte ook fysieke en spirituele gezondheid. Hij beoefende ook vrijwillig vasten op maandag en donderdag, e.a. speciale gelegenheden.

Onderzoek heeft aangetoond dat vasten tal van gezondheidsvoordelen heeft, waaronder een verbeterde metabolische functie, verminderde ontstekingen en verbeterde mentale welzijn. De profeet benadrukte de spirituele dimensie van vasten en beschouwde het als een middel tot zelfbeheersing, discipline en empathie voor de minder bedeelden. Zijn leringen moedigden het verbrekken van het vasten aan met dadels en water, gevolgd door een lichte maaltijd, waardoor de principes van matiging verder werden versterkt.



Het dieet van de profeet Mohammed was eenvoudig, uitgebalanceerd en grotendeels plantaardig, en weerspiegelde zowel de beperkingen van zijn omgeving als zijn persoonlijke voorkeur voor matiging. Hij gaf de voorkeur aan voedingsmiddelen zoals dadels, gerst, tarwe, olijven en honing. Vlees af en toe, meestal lamsvlees of kip, maar nooit te veel. Melk en yoghurt leverden ook essentiële voedingsstoffen.

Vooraf dadels speelden een centrale rol in zijn dieet. Ze leverden energie, vezels en belangrijke mineralen, en worden vaak genoemd in zowel de Koran als de Hadith. De profeet

heeft gezegd: "Een huis zonder dadels is een huis in honger", waarmee hij hun voedingswaarde benadrukte. Honing was een ander geliefd voedsel, geprezen om zijn helende eigenschappen en

aanbevolen als remedie tegen diverse kwalen (Koran 16:68-69).

Een van de belangrijkste aspecten van de voedingsgewoonten van de profeet was zijn nadruk op matigheid. Hij leerde: "De zoon van Adam vult geen enkel vat erger dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Adam om een paar hapjes te eten om zijn rug recht te houden. Als het moet, dan een derde voor zijn voedsel, een derde voor zijn drank en een derde voor zijn adem." Dit principe van portiecontrole wordt weerspiegeld in de moderne

omdat die niet interessant zijn. Zij die er wel zijn, vallen maar al te vaak in slaap. Voorbeelden te over.

Niet alleen de moedertaal dient te worden gerespecteerd, maar ook het aanpassen van taalgebruik aan het niveau van de toehoorders. Het heeft weinig zin een lezing met academisch taalgebruik te houden bijv. voor toehoorders die niet meer dan een lagere opleiding hebben gevolgd (sommigen gebruiken vreemde talen of wetenschappelijk taalgebruik om zgn. hun niveau te tonen, dit voor hun ego).

De Koran beveelt sterk aan om de boodschap verstaanbaar te maken

voedingswetenschap, die waarschuwt voor te veel eten en de voordelen van uitgebalanceerde maaltijden benadrukt (Harvard School of Public Health, 2018).

De profeet ontmoedigde gulzigheid en moedigde bewuste aandacht aan tijdens het eten. Hij adviseerde zijn volgelingen om langzaam te eten, grondig te kauwen en overhaaste maaltijden te vermijden. Deze praktijken bevorderden de spijsvertering en voorkwamen veelvoorkomende kwalen zoals indigestie.

De levensstijl van de profeet biedt blijvende lessen voor de hedendaagse samenleving: de waarde van matiging in voeding en gedrag; het belang van regelmatige lichaamsbeweging; de noodzaak van hygiëne en preventieve gezondheid; de rol van mentaal welzijn en emotionele intelligentie; de voordelen van een evenwichtige slaap en rust; de integratie van fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Deze principes kunnen worden aangepast aan moderne contexten en bieden begeleiding voor personen die hun gezondheid en welzijn willen verbeteren (WHO, 2020; Harvard School of Public Health, 2018).

*Een bijdrage van Prof. Dr. R. Bipat*



door bijv. in 14:4: te stellen: "En Wij stuurden (God stuurde) geen boodschapper of (hij kwam) met de taal van zijn volk, zodat hij het duidelijk aan hen uit kon leggen."

Verder in 41:44: "En als Wij het een Koran hadden gemaakt in een vreemde taal, dan hadden zij gezegd: Waarom is zijn boodschap niet duidelijk gemaakt?"

Zie verder ook 19:97 en 44:58.

Moge de Dag der Moedertalen dus een stimulans zijn voor een ieder die een boodschap over te brengen heeft, dat te doen in een taal en op een niveau dat aansluit bij de luisteraars. Amien!

## De Moedertaal

De Internationale Dag der Moedertalen is een wereldwijde jaarlijkse herdenking op 21 februari om het bewustzijn van taalkundige en culturele diversiteit te vergroten.

Aansluitend hierop kan worden gesteld dat bij het overbrengen van (religieuze) boodschappen, ook de moedertaal dient te worden gerespecteerd. Welke taal verstaat het overgrote deel van de toehoorders?

Velen dragen maar al te vaak klakkeloos speeches uit het Arabisch, Urdu, Indonesisch, Hindi etc. voor met als resultaat dat de boodschap niet goed overkomt, niet interessant genoeg wordt overgebracht, etc. Jongeren blijven weg van de diensten



# Lailatul Qadr & Tasbīh namaaz

Binnen sommige moslimgemeenschappen wordt in de laatste tien nachten van Ramaḍān – vaak in het kader van Laylat al-Qadr – de Ṣalāt al-Tasbīh verricht. Dit gebed wordt soms gepresenteerd als een essentieel onderdeel van deze gezegende nacht, waardoor de beleving van Laylat al-Qadr zonder dit ritueel door sommigen als onvolledig wordt ervaren.

Het is belangrijk te benadrukken dat de intentie van gelovigen die dit gebed verrichten oprecht kan zijn en voortkomt uit verlangen naar nabijheid tot Allah. Tegelijkertijd vereist religieuze zuiverheid dat wij onderscheid maken tussen persoonlijke devotie en datgene wat als normatief onderdeel van de religie wordt voorgesteld.

Ṣalāt al-Tasbīh is een vrijwillig (nafl) gebed waarin een bepaalde tasbīh-formule 300 x wordt gereciteerd. Qua structuur wijkt dit duidelijk af van de algemeen erkende gebedsvormen die hun geldigheid bevestigen vinden in authentieke overleveringen, alsook in hun wijdverspreide praktijk sinds de tijd van de Profeet.

De centrale hadith over Ṣalāt al-Tasbīh, toegeschreven aan Ibn ‘Abbās (r.a.), is niet opgenomen in de meest gezaghebbende hadithverzamelingen: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī en Ṣaḥīḥ Muslim.

In De Religie van de Islam van Maulana Muhammad Ali wordt benadrukt, dat de Profeet (vzvh) in de maand Ramaḍān juist extra nadruk legde op het Tahaddjoed-gebed (blz. 390). Er wordt geen melding gemaakt van andere bijzondere gebeden die hij in deze periode verrichtte.

Verder worden bij “Diverse diensten” (blz. 392–393) slechts twee specifieke gebeden genoemd: het gebed om regen en het gebed bij zonsverduistering. In het gehele boek wordt met geen woord gerept over Ṣalāt al-Tasbīh, noch wordt er in de Koran enige verwijzing naar dit gebed gevonden en ook in overige Lahore Ahmadiyya literatuur niet.

Daarnaast ontstaat er een praktisch en spiritueel probleem in de beleving van de ṣalāh. In de reguliere namaaz kan men zich in rust en concentratie richten op de recitatie van de soera’s

en de bijbehorende dhikr, met als doel de innerlijke verbondenheid met Allah te verdiepen.

Bij de Tasbīh-namaaz verschuift de focus echter sterk naar het tellen van de formule die 300 keer in vier rak‘āt moet worden gereciteerd. De aandacht wordt daardoor vaak zó op het tellen gericht, dat het wezenlijke doel van de ṣalāh – innerlijke aanwezigheid en concentratie – naar de achtergrond verdwijnt. Gedachten als: “Heb ik in de vorige rak‘ah de 75 wel gehaald?” of na afloop: “Heb ik alle 300 wel gehaald?” zijn hier illustratief voor.

In Koran 73:4 geeft Allah aan dat we in de nachtgebeden de Koran op rustige wijze moeten voordragen. Waar blijft die rust als we alsmaar aan het tellen zijn?

Alles wat afleidt van de innerlijke rust en concentratie die de namaaz behoort te brengen, verdient het om kritisch te worden gezien. Er is een overlevering in al-Bukhārī waarin de Profeet (vzvh) aan zijn echtgenote ‘Ā’isha vroeg een gedecoreerd gordijn te verwijderen, omdat de afbeeldingen daarop hem afleidden tijdens zijn gebed. Evenzo kan het voortdurend tellen van een vaste formule mensen zodanig afleiden, dat de aandacht verschuift van de recitatie en beleving naar het tellen.

Binnen de Lahore Ahmadiyya-literatuur zijn geen verwijzingen te vinden naar Ṣalāt al-Tasbīh, evenmin als in de meest gezaghebbende hadithverzamelingen. Wie dit gebed als vrijwillige nafl wil verrichten, dient zich ervan bewust te zijn dat het geen religieus voorschrift is en zeker geen onderdeel vormt van Laylat al-Qadr.

Wie de nachten van Ramaḍān – inclusief Laylat al-Qadr – volgens de soennah van de Profeet wil doorbrengen, kan dit doen met Koranrecitatie en Tahaddjoed-gebeden (steeds twee rak‘āt, sluit met Witr).

De Koran zelf benadrukt het spirituele belang van het nachtgebed, niet door nieuwe rituelen te introduceren, maar door innerlijke toewijding en standvastigheid. Zo zegt Allah: “Het opstaan bij nacht is de zekerste weg om te betreden en maakt het woord zeer doeltreffend.” (73:6)

Dit vers wijst op concentratie, rust en innerlijke aanwezigheid als kern van nachtelijke aanbedding, niet op kwantitatieve telling of formules.

De Koran zegt in 33:21: “In de Booschapper van Allah hebben jullie zeker een uitstekend voorbeeld voor degene die hoopt op Allah en de Laatste Dag...”

En de Profeet (vzvh) zei: “Wie iets invoert in deze zaak van ons dat er niet toe behoort, wordt verworpen.” (Bukhārī en Muslim)

Specifiek over het gebed zei de Profeet: “Bidt zoals u mij heeft zien bidden.” (Bukhari, boek 10.) Moge deze drie citaten voor ons een inspiratie zijn om onze Ramaḍān en Laylat al-Qadr door te brengen volgens het voorbeeld dat de Profeet (vzvh) ons heeft nagelaten.

Binnen de islam geldt het fundamentele principe dat vormen van aanbedding (‘ibādāt) niet gebaseerd zijn op persoonlijke voorkeur of latere toevoegingen, maar op duidelijke profetische praktijk. Waar de Profeet (vzvh) consequent een bepaalde vorm heeft onderwezen, wordt die gevolgd; waar hij deze niet heeft ingesteld, blijft de deur open voor algemene vrijwillige devotie, maar niet voor religieuze verplichting.

De zuiverheid van de islām ligt niet in het vermenigvuldigen van rituelen, maar in het volgen van het voorbeeld van de Profeet (vzvh) met oprechtheid, rust en innerlijke toewijding. Laylat al-Qadr wordt niet groot door een specifieke vorm, maar door een hart dat zich volledig richt tot Allah.

## Aanvullende verduidelijking

Er bestaat een misverstand dat, wanneer men na ‘Ishā’ reeds Witr heeft verricht, men geen Tahaddjoed meer zou mogen bidden. Dit is onjuist. In dat geval mag men wel gewoon Tahaddjoed verrichten, maar zonder opnieuw Witr als afsluiting (aangezien die reeds is verricht). Zie De Religie van de Islam, blz. 390.

Ook zij die na Tarawih thuis verder willen bidden, mogen dus Witr met de djamaat lezen en vervolgens thuis verder hun nachtgebeden doen, in plaats van na Tarawih en vóór Witr uit de rij te stappen en zodoende de orde en rust te verstoren. En als u toch ervoor kiest halverwege uit de rij te stappen, neemt u dan plaats in de achterste rij of zodanig ergens, dat u niemand stoort als u eruit stapt.



# SIV Nieuws

## Raad van Advies SIV

Per 1 juni 2025 is, conform de statuten en het H.R., een Raad van Advies ingesteld ter ondersteuning van het Hoofdbestuur. De Raad adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische en beleidsmatige vraagstukken. De Raad bestaat uit: Prof. Dr. R. Bipat – Voorzitter (voormalig SIV voorzitter), en de leden: mevr. S. Ahmadali, mevr. W. Sheikh Alibaks en dhr. F. Dinmohamed.

## Cursus voor gevorderden / Imaams

In de periode mei t/m oktober 2024 heeft Djamiat ul-Ulama i.s.m. SIV hoofdbestuur een cursus Islam voor gevorderden verzorgd, en wel Fase 1 van het traject. Tijdens de SIV conventie in november 2024 werden aan ongeveer 20 deelnemers certificaten uitgereikt. Ook maatschappelijk relevante onderwerpen werden behandeld, zoals de Imaam en zijn rol, Sustainable Development, etc.

Vermeldenswaard is dat er vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken een standaard curriculum was opgesteld waaraan alle moslimorganisaties zich zouden moeten houden en dat de SIV de eerste organisatie is geweest die dit curriculum heeft kunnen afronden.

Fase 2 van deze cursus werd opgestart op 6 mei 2025. Intussen zijn twee modules afgerond: [1] spreekvaardigheid en [2] alles omtrent het overlijden. Na de Ramadan worden de lessen vervolgd, te starten op 7 april aan de Keizerstraat.

Films van alle voorgaande lessen kunnen worden bekeken op [youtube.com/@SIVwebmedia/videos](https://www.youtube.com/@SIVwebmedia/videos) Handouts kunnen bij de redactie worden opgevraagd.

## Shane Islam

Op 12 februari jl is er een bestuursverkiezing geweest, waarbij het zittend bestuur is herkozen in dezelfde samenstelling o.l.v. William Orie. In de afgelopen periode is uitbreiding en

renovatie van de moskeehal afgerond. Thans is schilderwerk van de moskee gaande. De keuken zal functioneler worden gemaakt en er is een voornemen om een secretariële ruimte te bouwen, de vloer van de hal te betegelen en de hal van een plafond te voorzien. Mobilisatie van de Djamaat - met de nadruk op de jongeren - en verbreding Imaamteam zaken hebben de aandacht.

## Imdadia Isha'at Islam

In januari jl. kwam voorzitter Noermohamed Hausil ons te ontvallen. Momenteel neemt Arnold Li Fo Sjoer als voorzitter. Wijlen dhr. Hausil had zich beijverd om de hal van de moskee te laten betegelen. Dit werk heeft hij kunnen afronden kort voor zijn overlijden. Onlangs is er een vrouwencommissie ingesteld o.l.v. mevr. Farzia Badoella. Projecten die in de pijplijn zijn, zijn dakreparatie van de moskee en verven van het gebouw.

## Ahmadia Isha'at Islam Meerzorg

Op 7 februari 2026 heeft de vereniging (SIV zusterorganisatie) haar ALV gehouden. Hierbij is een nieuw bestuur bij acclamatie gekozen, o.l.v. de heer Bryan Wazirali. Het bestuur neemt over van de heer Isaak Rosan, die gedurende 36 jaren op voorbeeldige wijze het voorzitterschap heeft vervuld. Daarnaast is er ook een Raad van Advies geïnstalleerd o.l.v. dhr. Mohamed-Ali Rosan en een jongerencommissie o.l.v. dhr. Brandon Wazirali. De organisatie verzorgt elke zondagochtend lessen, waarbij deelnemers - i.h.b. jongeren - worden begeleid in het aanleren van de gebeden en het memoriseren van surahs.

## Overige afdelingen

Bij **Hakikatoel Islam** en **Moefidoel Islam** zijn op resp. 25 en 31 januari bestuursverkiezingen gehouden, waarbij de besturen bij acclamatie zijn gekozen. De voorzitters zijn resp. Faroekh Sheik Alibaks en Talat Rahmoe.

Naast bestuurlijke ontwikkelingen is er de afgelopen periode ook geïnvesteerd

in onderhoud en verbetering van diverse moskeeën binnen de vereniging. Deze werkzaamheden dragen bij aan het behoud van onze religieuze gebouwen, het verbeteren van de faciliteiten en het creëren van een verzorgde en waardige omgeving voor gebed en gemeenschapsactiviteiten.

**Hoofdmoskee:** uitgebreide verfwerkzaamheden aan de minaretten.

**Moefidoel Islam:** vervanging van het dak, vervangen en verven van de tegels op de parkeerplaats, verfwerkzaamheden aan de schutting.

**Shamsul Islam:** verfwerkzaamheden aan het moskeegedeelte, binnen en buiten. Betegeling rondom moskee is in de planning. En er wordt uitgekeken naar een nieuwe beheerder.

**Qamrul Islam:** verfwerkzaamheden moskee en hal.

**Azmate Islam:** verfwerkzaamheden aan het gebouw.

**Tackvyatul Islam:** reparatie dak.

**Hidaytul Islam** Alkmaar heeft een schilderbeurt gekregen, vloerbedekking is vervangen, e.e.a. is gerenoveerd en er zijn 50 stoelen bijgekocht.

## Begraafplaatsen

Er zijn in totaal 47 nieuwe grafkelders gerealiseerd op de begraafplaatsen van de SIV, 22 op begraafplaats Welgedacht B en 25 op begraafplaats Doekhieweg.

## Nieuw Hoofdbestuur SIV (vervolg)

zakaatverplichtingen, gericht op ondersteuning van behoeftigen en maatschappelijke projecten.

Het **Huishoudelijk Reglement** wordt herzien en geactualiseerd, zodat het beter aansluit op de hedendaagse organisatorische ontwikkelingen en behoeften van de vereniging.

## Adverteren in deze krant?

Neem contact op met de redactie.

## Vast jij ook?

### Informatie voor kinderen

Hallo lieve lezertjes,

Veel mensen over de hele wereld vasten in de maand Ramadan.

Als iemand in Suriname vast, dan eet en drinkt die persoon niet vanaf ongeveer half 6 's ochtends tot ongeveer 7 uur 's avonds. Ook moet hij of zij proberen alleen maar goede dingen te doen, zoals lief zijn voor anderen en niet jokken. Alle slechte dingen zoals jokken, stelen, maar ook onbe-

schaafd praten, mogen niet als je vast.

De moslims vasten ieder jaar één maand lang. In die maand oefenen ze extra om goede dingen te doen, zodat ze dit de rest van het jaar ook blijven doen. Net als wanneer je hebt leren fietsen en je elke dag flink oefent, dan gaat het vanzelf. Maar als je daarna een tijdje niet meer gefietst hebt, zal je het weer even moeten oefenen. Daarom vasten de moslims elk jaar weer, zodat ze steeds meer gewend raken om goed te zijn, ook wanneer ze niet vasten.

Kleine kinderen hoeven niet te vasten, tieners wel. Zieke mensen hoeven ook niet te vasten, omdat het extra zwaar voor hun is en ook omdat ze soms medicijnen moeten slikken.

Sommige kinderen willen graag vasten. Ze vasten dan in het weekend met hun familie, of ze vasten halve dagen.

Na de vastenmaand wordt er een groot feest gevierd, Ied-oel-Fitr. Op deze dag gaan mensen naar de moskee en daarna bij elkaar op bezoek.

# Shah-e-Baraat - Soebraat

**Enkele misverstanden opgehelderd**  
Halverwege de maand Sha'ban (de maand voorafgaand aan de Ramadan) valt de 15e nacht van Sha'ban, een nacht waarover veel misverstanden bestaan. Zo wordt beweerd dat de Profeet (vznh) op deze nacht begraafplaatsen bezocht en daar bad voor de overledenen. Ook zou hij speciale nachtgebeden hebben aanbevolen en vasten op de daaropvolgende dag. Het ontbreken van een vaste soennah betekent niet dat deze nacht verboden is, maar het geeft wel aan dat zij geen bijzondere religieuze status heeft. In de Koran wordt er met geen woord over gerept.

## Waar komt dit dan vandaan?

Cultuur verschilt per regio en wordt vaak vermengd met religie. De Islam in India bijv. werd door de eeuwen heen beïnvloed door verschillende culturen, waaronder Arabische, Turkse, Perzische en lokale hindoeïstische tradities. Het uitdelen van 'halwa' vindt bijv. zijn oorsprong in de hindoeïstische praktijk van het uitdelen van prasada. Zo ontstonden binnen sommige gemeenschappen

praktijken die later religieuze betekenis kregen, zonder dat daarvoor een Koranische basis bestaat.

## Soebraat gebedsdiensten

In Suriname en enkele andere landen wordt het woord 'soebraat' in de praktijk gebruikt om een periode van ongeveer de laatste twee weken van de maand Sha'ban aan te duiden. In deze periode is het gebruikelijk dat gezinnen een imaan uitnodigen voor Koranrecitatie, voor het doen van du'a voor het gezin (zowel de levenden als de overledenen), en als geestelijke voorbereiding op Ramadan. Deze praktijk heeft geen uniforme vorm en verschilt per regio, wat al aantoont dat het hier niet gaat om een vastgestelde religieuze handeling, maar om een sociaal gegroeide traditie.

Voor de imaams die hierbij betrokken zijn, is het belangrijk te weten dat soebraat geen Koranische term is, geen religieuze verplichting (fard, wājib, soennah), geen voorgeschreven vorm van ibādah is en geen spirituele status heeft.

De imaan kan zo een bijeenkomst als volgt openen: "Wij reciteren vandaag de Koran als voorbereiding op Ramadan. Ook zullen wij gebeden

opzeggen voor ons levenden en voor de overledenen. Dit is een goede traditie, maar we moeten weten dat het geen religieuze verplichting en geen Islamitisch gebruik is."

(Dit voorkomt bijgeloof, voorkomt schuldgevoel bij hen die zulke bijeenkomsten niet organiseren en geeft duidelijke richtlijnen aangaande onze Aqida inzake dit onderwerp. Aanbevolen is dat de imaams de gemeenschap op zachte wijze onderwijzen, niet op harde toon, conform Koran 16:125).

Voorts kan worden vermeld dat er geen specifieke dagen in de Islam zijn bestemd voor het bidden voor levenden en overledenen, maar dat zulks een voortdurende verantwoordelijkheid is. Allah zegt immers in Koran 14:41:

"Onze Heer, vergeef mij, mijn ouders en de gelovigen op de Dag waarop de afrekening plaatsvindt."

Dit vers toont aan dat gebed voor levenden en overledenen een voortdurend onderdeel van geloof is, niet gebonden aan dagen of nachten.

Moge deze uitleg ons helpen onze Aqida te zuiveren van zaken die er niet in thuis horen. Amien!

## Kennismaking met de SIV (1)

### Azmate Islam

*In deze rubriek krijgt u in elke editie informatie over een SIV afdeling of zusterorganisatie. Deze worden in alfabetische volgorde behandeld.*

De afdeling Azmate Islam is één van de jongste afdelingen van de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV). De afdeling en de inauguratie van de moskee bestaan in 2027 40 jaar. Deze afdeling van de SIV werd opgericht als gevolg van een ontstane dispuut over geloofszaken in de afdeling Moefidoel Islam welke door het hoofdbestuur van de SIV en haar Raad voor Geloofszaken niet kon worden opgelost.

In de periode van voorzitter Rashid Pierkhan vond de inauguratie van de moskee plaats, in 1987. Een fundraising was daaraan vooraf gegaan waaraan ook buurtbewoners van de moskee gelegen aan de Bomaweg 113 deelnamen. Rasied Sheikzahoerie, een

leidinggevende penitentiaire ambtenaar, was de eerste voorzitter van deze gemeente. Dat bleef hij gedurende zeer lange tijd. De eerste imaan was de bekende aannemer Rambans Djoemai, meer bekend als Baas Djhien.

De moskee werd gebouwd op een stuk perceel dat geschonken werd door Ahmad Piroe en Sheragatoen Piroe-Djorai. Ahmad Piroe deed ook imaanwerk naast voorzitter Rasied Sheikzahoerie. Zijn zoon Mohamed Altaaf Ruben Piroe werd de opvolger van

Sheikzahoerie als voorzitter in 2013 tot heden. De imaan van de afdeling is Hadji Latief Chiragali.

Bij het 30-jarig jubileum van de moskee zijn enkele markante figuren van de afdeling (postuum) gedecoreerd met de Azmate Islam Award. De instelling van deze decoratie, waarvan de standaarden zijn gedeponeerd bij de SIV, kan als een mijlpaal in de volwassenwording van de afdeling worden beschouwd.

